

## להורים שלום וברכה

החגים הסתיימו וחזרנו לשגרה הטובה והמבורכת.

הילדים מגיעים בשמחה לגן , נהנים , פעילים , והשמחה רבה.

אלה אנו עוסקים במספר נושאים : **סתיו** - השינויים

במזג האוויר , היורה שהגיע ועמו מבשרי הסתיו – עלי שלכת , נמלת הקציר , וחילזון השדה , אותו מצאנו בטיול. אנחנו מגדלים אותו בגן וכמובן גם נלמד עליו. למדנו על תופעת השלכת – העץ משליך , משיר את עליו ונכנס לתרדמת חורף. הילדים הביאו מגוון רב של עלי שלכת , ראינו את הצבעים , הצורות , צר , רחב , קטן , גדול. ראינו שבסדנה אפשר ליצור מהעלים כול מיני דברים – בעלי חיים , פרחים , וכול מה שרוצים.

יצרנו בובת יד – חזי החילזון , מגרביים. למדנו שיר על חזי החילזון וזה גם שמו של החילזון שלנו.

עשינו פעילות במוסיקה עם עלי שלכת.

בטיול ראינו גם שיירות של נמלת הקציר. ראינו כיצד הנמלים מתכוננות לימי החורף ואוגרות מזון. ראינו איך הן נושאות גרגרים בפה ומביאות לתוך הקן. למדנו גם על אורח חייהן של הנמלים , מבנה הגוף , מעוף הכלולות ועוד. הילדים הכינו נמלים מדהימות מקרטוני ביצים. ( קרטונים חדשים שלא השתמשו בהם כך שאין חשש מחיידקים).  
בהמשך נלמד גם על הנחליאלי וציפורים נודדות.



במקביל אנחנו מתמקדים בנושא הספר - חשיבות הספר , נכיר את מבנה הספר , סוגים של ספרים , ז'אנרים , סוגות , תהליך כתיבת הספר , התייחסות ושמירה על הספר. נחשוף את הילדים לתהליך הוצאת הספר. נקים מוקד הוצאת ספרים , ככול ילד יוכל לחשוב על רעיון לסיפור משלו.

ספרנו את הספר " הכיסים של ענתי " עם הצגה , התחפשתי לענתי עם סרבל עם כיסים. בהמשך נספר את " לילה חשוך אחד" עם הצגה כמובן , "חנה בננה " תגיע לגן. ועוד סיפורים ופעילויות בעקבות הסיפורים.

בימים אלה אני עורכת מיפוי של ילדי הגן בכול תחומי ההתפתחות : קוגניטיבי, תחום השפה , מושגים מתמטיים, חברתי – רגשי , מוטורי ( גסה , עדינה). במידת הצורך אפנה אליכם לעדכונים. שיחות אישיות תתקיימנה בסביבות דצמבר – ינואר.

בבקשה שילחו לגן קלסר – רק הילדים החדשים שהצטרפו מגן רימון.

נשמח לקבל לגן ( למי שיש בעבודה ) דפים לציור ממדפסות , תכניות עבודה של מהנדס או אדריכל – שימוש חוזר תמיד עוזר.

שבוע הבא נתחיל את סיפורי התורה ונתחיל כמובן בסיפור הבריאה . בכול יום נתמקד במה שנברא , נלמד , נשמע את הסיפור בשילוב פסוקים מהתנ"ך וכמובן ניצור בסדנא.

### **חשוב מאוד**

בימים שני , רביעי וחמישי שלחו את הילדים עם נעליים.

יום שני – שיעור תנועה.

יום רביעי וחמישי – ספרייה וטיול.

אסור לנו לצאת לטיול אם הילדים לא נועלים נעליים. אלה ההוראות



של משרד החינוך ואנחנו צריכים להקפיד על ההוראות.

שבוע טוב נעים ושקט

צוות גן זית: נחמה, פאולה,

פביאנה וחני.